

**AVON
TUUR
CLASSICS**

NO 1892

60 CENT
BELGIE
10FR

MAGNUS

de
anti-
robot
magier

DE
MAXI-ROB VAN SIRIUS



de maxi-robot van Sirius doet Magnus
denken aan het paard van Troje...

lees vandaag het
fantastische gebeuren
van overmorgen!



VRAAG ERNAAR BIJ UW LEKTUURVERKOPER

AVONTUUR CLASSICS verschijnen eenmaal per week. Copyright (c) 1968, 1966 by Western Publishing Company Inc. Alle rechten voorbehouden. Een uitgave van CLASSICS NEDERLAND NV, in samenwerking met Western Publishing Co. Inc., Racine, Wisconsin, USA. Alleenverkoop in Nederland en België: NV Uitgeversmaatschappij CLASSICS NEDERLAND, Energiestraat 29, Postbus 28, Naarden. / Printed in Poland 1968

MAGNUS
de
anti-robot
magier

DE MAXI- ROB VAN SIRIUS



Magnus staat tegenover vreemde en formidabele vijanden...machtige mini-robs van Sirius, die zich razendsnel kunnen vermenigvuldigen en door hun overweldigend grote aantal de hele wereld kunnen bedreigen!

ONS VERHAAL
begint op een
middag in het
interstellaire
teleportatiesta-
tion van de bur-
gerlijke sektor
van
NORTH AM...



Het enige wat je aan HIP COMICS overhoudt is 'n forse tic

Na een sneller-dan-het-licht reis, waarbij ze bijna negen lichtjaren in korte tijd hebben afgelegd, stappen twee buitenaardse bezoekers uit het focusveld van de sterrestraal...

Gegroet! Ik ben Zypex!
Afkomstig van planeet Vijf
van de dubbelster
Sirius!

Ik ben Magnus!
Welkom in vrede
en vriendschap
op onze
aarde!



Zoals overeengekomen door de heersers van onze twee werelden, breng ik u onze nieuwe robot ter bestudering, in ruil voor de robot die u ons zult sturen!



Dit is de beste en meest vernuftige robot, die tot dusverre ontwikkeld is door de technici van Sirius 5! Het resultaat van jarenlange onderzoeken en experimenten!



Ik weet dat hij erg log lijkt, maar hij is afgestemd op onze geringe zwaartekracht!

Wellicht zullen enkele veranderingen nodig zijn om hem aan te passen aan de atmosfeer en condities op aarde, die verschillend zijn van die op Sirius!







De
reuzen-
robot
wordt
onderge-
bracht in
de nabije
grote
hal!
Dan...

We zullen hem vannacht
hier laten, Magnus! Vanavond
spreekt Zypex de Grote Raad
toe, en morgen zullen we met
zijn assistenten aan de
proeven en studies
beginnen!

Dr. Singh,
misschien is het
een goed idee de
wacht-robs op-
dracht te geven
extra op hun hoe-
de te zijn!



Goed, Magnus! Maar
je kijkt zo zorge-
lijk. Waarom?

Ik kan het gevoel
maar niet van me af-
zetten dat er iets
niet in orde is met
die robot!



Zypex, ik neem nu af-
scheid van u! Ik wens u
nog een prettig verblijf
op aarde toe!

Dank u, Mag-
nus! Het zal me
hier zeker goed
bevallen!

Later, bij het vallen van de avond, op
het dak van de Clane-woning...



Magnus! Je
hebt bijna
niets gege-
ten!

En je hebt de hele
tijd nog geen tien
woorden gezegd,
Magnus!



Neem me niet kwalijk,
maar ik moet steeds aan
onze bezoekers van Si-
rius denken! Ik kan er
niets aan doen!

Laten we een eind-
je omlopen over het
terras! Misschien
kom je dan op an-
dere ge-
dach-
ten,
Magnus!



Magnus, die grote robot is ook geen moment uit MIJN gedachten! Gek, hè?

En als je iets dwarszit, Leeja, moet je er niet voor wegllopen, maar moet je het aanpakken!



Mag ik jullie video even gebruiken? Heel vaag herinner ik me iets dat lang geleden op aarde is gebeurd en dat de sleutel van ons raadsel zou kunnen zijn!



Magnus belt de centrale bibliotheek op, en even later verschijnt de gevraagde informatie op het beeldscherm...

DE STRIJD BIJ TROJE, beschreven door de oude Griekse dichter Homerus? Maar waarom?

Daarin kun je lezen hoe ze vijfduizend jaar geleden een groot houten paard bouwden...



...en dat achterlieten voor de muur van Troje! In dat paard zaten Griekse krijgers verborgen!



Triomfantelijk sleepten de Trojanen het paard als krijgsbuit binnen hun muren! Maar die nacht kwamen de Grieken uit het paard tevoorschijn om de stad te verwoesten en te veroveren!

Denk je dan echt...



Het is mogelijk dat die reusachtige robot maar een minimum aan apparatuur bevat... Hij is zo groot dat er best iets anders in verborgen kan zijn! Wat denk jij ervan?



Iets dat erin verstopt zit, zodat het niet ontdekt zou worden door de allesziende radar van 't teleportatiestation!



Ik hoop dat ik me vergis, maar voor alle zekerheid ga ik toch 's kijken!

Wacht! Ik ga met je mee!



Naar de grote hal, rij-rob! Hoogste snelheid!

Ja, sir!



Ondertussen in de Raadzaal van de stad North Am, die een geheel continent omvat...

Ik breng u de hartelijke groeten van Sirius 5! In de hoop dat uw wereld en de onze altijd in vriendschap zullen leven!

Dank u, Zypex! Wij van North Am willen met alle werelden van het heelal in vrede en vriendschap leven!

Breng onze gevoelens van vriendschap over aan uw volk als u weer terugbent! Maar wees intussen onze gewaardeerde gast!

Jullie stompzinnige, botte wezens! Mijn brein kan jullie makkelijk de baas en jullie zult niet eens weten wat je overkomt!

Met mijn superieure geesteskracht zal ik jullie mijn wil opleggen...

SLAAP!
SLAAP!
SLAAP!
JULLIE
ALLEMAAL
SLAAP!



Even later...

Ze zijn nu urenlang tot machteloosheid gedoemd! En ik kan rustig naar mijn robot gaan...



SLAAP!
SLAAP!
SLAAP!

Weldra...

Hallo daar!
Het is zover!
Kom tevoorschijn!

Agh!
Die aardbewoners zijn zo dom!





Even later...



Als alle kleine robots tevoorschijn zijn
gekomen, geeft Zypex zijn instructies...





In een plotselinge, overrompelende aanval zwermen de kleine robots van Sirius de controlekamers binnen van Centraal-Rob, het hoofdkwartier van alle politie-robots in North Am...



De dienstdoende pol-robots worden verpletterd en de gehele apparatuur kapot geslagen...

Eenzelfde toneel speelt zich af bij Ruimte-controle...



Oproep van Magnus aan Centraal-Rob! Hallo, Centraal-Rob!

Het gaat niet, Magnus! De politie-golflengte is dood! En die van Ruimte-controle ook! Probeer 't. Defensie-centrum nog eens!



Ook niets! Alle radioverbindingen in de hele sektor zijn uitgevallen!



Kolonel Chov! Weet jij waarom we geen radio-kontakt met de officiële instanties kunnen krijgen?

Ik kwam hierheen in de hoop dat JIJ me dat zou kunnen vertellen, Magnus! Mij lukt 't ook niet!

Ik kreeg nog een korte melding door dat Centraal-Rob aangevallen werd door kleine vliegende robots... Maar dat heb ik zeker niet goed verstaan!

Ik vrees van wel!



Kleine robots... mini-robots... verborgen in de grote, die Zypex heeft meegebracht! Dat is de oplossing!

Daar is iets aan de hand! Het licht gaat overal uit!



Dan hebben ze de hoofdkracht-centrale verwoest! Zypex laat er geen gras over groeien... en slaat toe op onze meest kwetsbare punten!

Breng rapport uit!

Politie-hoofdkwartier vernietigd!

Hoofdkracht-centrale vernietigd!



Ruimte-communicatie-centrum vernietigd!

Kom hier terug voor vermenigvuldiging! Daarna wordt aanval hervat!



Magnus, die ene grote robot kon toch maar een beperkt aantal robs bevatten! Tien misschien...

Ja, maar dat bewijst hoe buitengewoon sterk ze zijn! Anders hadden ze niet zoveel schade kunnen aanrichten!

Ik zal onmiddellijk enkele pol-rob kruisers alarmeren en hier laten komen! Dan gaan we over tot de tegenaanval!

KIJK!
Wat is DAT?



Uh-oh! Een kleine vliegende robot...
Ja, dat moet er een van hen zijn!

Ik schiet hem neer!



Vuur met maximum kracht voor hij ons aanvalt!
VUUR!



Je hittestraal heeft geen enkel effect, Chov!

Maar het is ons nieuwste model... tweeduizend graden... voldoende om iedere aardse robot onmiddellijk te doen smelten!

Bedriegen mijn ogen me nu? Zie ik er werkelijk opeens TWEE!



Ja... je hebt gelijk! Die tweede komt gewoon uit de eerste! Op een of andere manier verdubbelt die robot zich!

Nu weten we wat ons te wachten staat... Zypex zal spoedig **VEEL MEER** van die mini-robs tot zijn beschikking hebben!



Maar denk je dat al die mini-robs zich kunnen **VERDUBBELEN**, Magnus?

Zeker, dr. Singh! En ik denk dat iedere nieuwe robot dat ook weer kan! Ze kunnen zich blijkbaar steeds **VERDUBBELEN**!



In korte tijd kunnen het er zoveel zijn dat ze de aarde gewoon zullen **OVERSPOELEN**!



Maar wat kunnen we doen om ze tegen te houden?

Ik moet ze eerst eens **BETER** bekijken!



De twee mini-robs zijn water-vlug, maar Magnus is nog iets vlugger

Hij heeft er een te pakken!

Maar de andere kan hem nu aanvallen! Pas op, Magnus!



De tweede robot haalt uit naar Magnus' gezicht...

Ik had er graag minstens een onbeschadigd gevangen



...maar ik heb nu geen keus!

Ze zijn onge-
woon zwaar!
Gemaakt van
een metaal dat
op aarde niet
bestaat!

Ja, waarschijnlijk met een
smeltpunt van vele duizenden
graden! Maar...ruik jij ook
wat dat is, Magnus? OZON...
een heleboel!



Ze bevatten
een krachtige
lading stati-
sche elektri-
citeit!



Dat betekent dat zij
een tegengestelde la-
ding AANTREKKEN, maar
er zijn zeker wel
MILJOENEN Volt nodig
om EEN mini-rob
te vernie-
tigen!



Ja...en hoe moeten we daar
aankomen nu de hoofdkracht-
centrale uitgeschakeld is?
En dan nog, hoe richt je
die stroom op hen?

Je vergeet
het Weer-
controle-
station!



We kunnen ieder gewenst
soort WEER scheppen!



Als het
Weer-contro-
le-station in
de burgerlij-
ke sektor nog
niet vernie-
tigd is, heb-
ben we nog
een kans!
Iemand moet
er onmid-
dellijk
heen!

Ik moet Zypex zien te vinden! Heem
jij mijn luchtwagen, kolonel Chov!
En laat een ONWEER ontketenen van
de grootst mogelijke elektrische
hevigheid!

Komt voor
elkaar!



Laten we hopen
dat hij het haalt!
Dat geen mini-
robs hem aanval-
len!

Wat kan ik
doen om te
helpen, Mag-
nus?

Zypex zal misschien probe-
ren het teleportatie-sta-
tion te gebruiken, dr.
Singh! Bewaak het...zorg
dat de sterrestraal niet
ingeschakeld wordt; dat
niemand de aarde VERLAAT
of ER OP KOMT!



Op Sirius weten
ze niet wat on-
weer is!



Ik hoop dat de
robots niet zo
zijn gemaakt dat
ze elektriciteit
afstoten!

Magnus!

De mini-robs
komen terug!
Kom mee, Leeja!
Zypex moet
hier in de
buurt zijn!



Magnus en
Leeja vin-
den Zypex,
juist als
de mini-
robs, ge-
hoorzamend
aan zijn
oproep,
weer in
massa te-
rugkeren!

Wat gebeurt
er nu
weer?



Ik weet het niet zeker! Zypex
zegt geen woord, maar ik geloof
dat hij langs telepatische weg
met hen communiceert!



LUISTER!
Begin nu met de
vermenigvuldi-
ging! Zodra de
nieuwe robots er
zijn, zal ik
nieuwe orders
geven!



Kijk! Sommigen zijn
zich al aan het
verdubbelen!

Dadelijk zullen er
TWEË keer zoveel zijn
om Zypex' bevelen uit
te voeren!



Maar blijkbaar
kunnen ze zich toch
niet allemaal te-
gelijk vermenigvul-
digen! Misschien is
Chov dus nog op
tijd om dat on-
weer te ontke-
nen, als hij
voortmaakt!

Kolonel Chov nadert het
Weer-controle-centrum...



Brand... verwoesting...
overall verwarring... onze
gewone robots zijn machte-
loos! Zo'n sluw en groots
opgezette aanval heb ik in
mijn leven nog nooit
meegemaakt!



Het plan
van Magnus
moet lukken!
Nu er ieder ogen-
blik meer van die
mini-robs bij-
komen, is het te
laat om nog
iets anders te
proberen!



Goddank heeft de Weercontrole zijn eigen hulp-atoom-generator! Wat een geluk!



Ik-kan-niet-doen-wat-u-vraagt!-Het-is-tegen-de-reglementen!

Er zijn mensen in gevaar! De reglementen zijn hierbij opgeheven! Je moet 'n onweer ontketenen...het hevigste dat North Am ooit heeft gekend! NU METEEN!



Weldra...

Wolken pakken zich samen! Daar is de eerste bliksemschicht!

Goed! Maar we moeten de mini-robs hier zien te houden tot het onweer in volle hevigheid woedt! Ze mogen zich niet verspreiden!



Ik moet zorgen dat ze nog een paar minuten hier blijven! Maak dat je wegkomt, Leeja! Zoek een goede schuilplaats!

Maak je geen zorgen om mij!





Magnus vecht met bovenmenselijke
kracht, maar bezwijkt bijna on-
der de overweldigende macht!



Magnus krabbelt overeind, als het kunstmatig verwekte onweer van Weercontrole in volle hevigheid losbarst...

BA-ROOM!

Elektrici-
teit in de
lucht! Het zal
mijn robots
vernietigen! Ik
moet hier weg
voordat ik
getroffen
word!

CRACK!

Magnus!
Zypex
gaat er
van-
door!

Even
later...

BA-ROOM!

Umph! De
bliksem zal de
rest wel doen!
LEEJA! Waar is
ze en waar is
ZYPEX heen-
gegaan?

Magnus!
Magnus!



Zypex sloeg me
neer! Hij heeft
Leeja meegenomen
naar de
teleportatie!

Kom niet dichterbij!
Als je iets geeft om
deze aardmens, die je
een vrouw noemt, moet
je niet proberen mij
tegen te houden! Ik
VERDWIJN!

Hij heeft de
krachtbron van de
interstellaire
straal ingescha-
keld!



De hoofdscha-
kelaar! Draai
hem om!

Te laat! Als je die scha-
kelaar nu overhaalt, zul-
len ze de aarde toch nog
verlaten, maar buiten con-
trole komen en verloren
zijn!



Ze zijn
weg! Tien
minuten na nu
zullen ze op
de vijfde pla-
neet van Si-
rius zijn!



Vlug, dr. Singh! Programmeer de
computer zodanig dat de straal,
met mij erin, SNELLER gaat dan
normaal! Snel genoeg om
Leeja en Zypex nog
in te kunnen halen
voordat ze op Si-
rius 5 aan-
komen!



MEE, Magnus! Je
zou verbrijzeld
worden! Tegen de
kolossale druk bij
die snelheid is
geen enkel mens
bestand!

Het is de enige ma-
nier om Leeja nog te
redden! Zypex zou
haar onmiddellijk
doden als hij voelt
dat we de straal te-
rugschakelen!



DE WREKERS breken je laatste restje weerstand



Met zijn totale fantastische kracht en training, zet hij zich schrap tegen de ongelofelijke druk, die hem wil verpletteren en uit elkaar rukken tot een miljoenen kilometers lang lint...



Het klopt tot op een fraktie van de se-
konde! Juist op het moment dat de ster-
restraal wordt uitgeschakeld...



Magnus, al moe en versuft door de inspan-
ningen van zijn sub-ruimtelijke reis, is
geestelijk niet meer opgewassen tegen de
mentale aanval van Zypex...



Plotseling wordt de straal omgeschakeld
en flitst zij terug naar de aarde...



HOUD OP!
STERF! WAAROM
STERF JE NIET?

SERVICE IN DE LUCHT

...en voor de lancering wil ik nog een glaasje water hebben!

Zelfs hier worden we op al onze wenken bediend! Maar ik heb gelezen dat 't niet altijd zo was!



In de eerste passagiersvliegtuigen moesten de reizigers zelf voor hun natje en droogje zorgen. Van stewardessen had men in de jaren twintig van de 20ste eeuw nog nooit gehoord!



Maar in 1930 bracht Ellen Church, een jonge verpleegster, de Boeing Company op het idee luchtstewardessen aan te stellen om de passagiers te verzorgen! Zij werd aangenomen!



De eerste stewardessen hadden meer te doen dan alleen voor de passagiers te zorgen. Bij onverwachte tussenlandingen moesten zij b.v. helpen met tanken!



Ze waren bezield met enthousiasme voor de luchtvaart en van alle markten thuis! Ze hielpen met het repareren van de motoren en verpleegden zieke passagiers!



Maar na verloop van tijd konden de stewardessen zich helemaal op de passagiers concentreren! Dat moest ook wel, want de vliegtuigen werden steeds groter!

SPOOKSCHEPEN

Ontelbare verhalen doen de ronde over mensen, die na hun dood als geesten weer terugkeren naar de aarde om er rond te spoken. Bijna ieder oud kasteel heeft wel zijn eigen 'slotspook'! Maar bij veel volken leven ook sagen en legendes over spookschepen, die met of zonder hun bemanningen gedoemd zijn ten eeuwigen dage op de zeven wereldzeen rond te zwalken op een reis zonder bestemming.

Het bekendste spookschip is zeker 'DE VLIEGENDE HOLLANDER', waarvan de sage eerst door Heine is geschreven en later door Richard Wagner tot opera bewerkt. Volgens de sage was hij een Hollandse zeekapitein, Van Straaten geheten. (Maar bij de Engelsen heet hij Van der Decken en bij de Duitsers Von Falkenberg.) Hij was een wrede gezagvoerder, die slecht voor zijn schip zorgde en ook zij bemanning slecht behandelde. Tegen beter weten in probeerde hij in een hevige storm Kaap de Goede Hoop te ronden en daarbij daagde hij God uit met zware vloeken. Om die zonde werd hij veroordeeld om tot in alle eeuwigheid de zeven zeen te blijven bevaren door een nooit aflatende storm zonder ooit rust in een haven te vinden, - groot onheil brengend aan alle zeevlieden die hem zagen als blijvende waarschuwing dat men nooit zijn geloof mag verliezen. Er zijn al heel wat matrozen geweest, die beweren dat zij 'DE VLIEGENDE HOLLANDER' hebben gezien.

Een ander spookschip is de 'Mary Celeste', dat ten offer viel aan een van de meest verbazingwekkende mysteries van de zee. Ze werd in 1870 gebouwd in Nova Scotia, - 'n dertig meter lange en negen meter brede brik. Haar kapitein was Benjamin Briggs, een oude zeeroeb, die vol trots beweerde dat de 'Mary Celeste' het mooiste schip was, waar op hij ooit had gevaren.

De brik had al verscheidene reizen gemaakt, toen op 2 november 1872 haar fatale reis begon naar Genua in Italië. Ze had de gewone bemanning van vijf koppen en voerde een lading olie. Twee weken later zag de 'DEI GRATIA' op 300 mijl ten westen van Gibraltar een schip stuurloos, als speelbal van winden en stromingen, op de Atlantische Oceaan drijven. Het geheimzinnige schip beantwoordde de vlagseinen van de 'DEI GRATIA' niet. De kapitein stuurde een roeiboot door de hoge golven om een onderzoek in te stellen.

De mannen in de roeiboot lazen de naam 'MARY CELESTE' op de boeg van het eenzame schip. Zij maakten vast en klommen aan dek.

Alles was tiptop in orde, behalve EEN ding - de bemanning was er niet. Die was nergens te bespeuren en had ook geen aanwijzingen achtergelaten. De enige reddingboot hing op zijn plaats. In de kombuis stond de warme koffie nog in de mokken, en de boter ongesmolten op tafel. In de kajuit lagen keurig de scheepspapieren en het geld in de brandkast was onaangeroerd.

Maar de bemanning was spoorloos verdwenen, en zo te zien, haastig vertrokken. Waarom? Waarheen? Niemand heeft het ooit ontdekt. En van tijd tot tijd sinds hun verdwijning hebben schippers en bemanningsleden van andere schepen gemeld dat zij een groepje van vijf spookachtige zeelieden, die zich aan elkaar vastklampten, in zee hebben gezien, alsof ze op zoek waren naar hun schip.

Een ander spookschip, dat volgens de verhalen de oceanen bevoer, was de 'MARLBOROUGH', die in januari 1890 uit Nieuw-Zeeland vertrok met een bemanning van 23 koppen en verscheidene passagiers. Bijna 25 jaar lang had men er sindsdien niets meer van vernomen, tot het Britse zeilschip 'JOHNSTON' het verdwenen schip midden op zee roerloos aantrof. Het was bijna helemaal weggerot en de 25 skeletten die men aan boord vond, konden niets vertellen over het vreemde, onverklaarbare lot dat dit gedoemde schip getroffen heeft.

De oude zeelieden geloofden dat er nog veel meer spookschepen bestonden. Bijgelovige matrozen hebben gezworen dat zij dergelijke schepen op volkomen windstille, kalme dagen voorbij zagen razen en even snel weer verdwijnen als ze verschenen waren!

DE VREEMDEN LEVENSKRISTALLEN

Een vijandelijke ruimtetijdmachine brengt M'Reema en de Vreemden naar een onbekend oord, waar zij de Venusiaanse namaakmensen bij verrassing overvallen en Captain Johner redden...



We MOETEN op Venus zijn! Geen andere lucht ruikt en voelt zo aan als die van mijn moederplaneet!

En we zitten hier VAST! Het instrumentenpaneel van deze teleportatiemachine is bij de schermmutseling stukgeschoten, M'Reema!

We zijn ergens waar de namaakmensen zich veilig voelen... Ze deden niets om mij te verstoppen!

Dan kunnen we spoedig bezoek van MEER namaakmensen verwachten, Captain!



Ja, Zarz! We zijn hier een al te makkelijke prooi! We moeten ze verrassen. Kom!

GEDACHTEKRACHT-SCHILD OP, MANNEN! WAPEN GEREED, ZATL!



DE VREEMDE WEZENS!

STRAAL ZE NEER!

SNEL!

Venusianen! Commandant Zarz, zijn het namaakmensen?





STRAAL NEER!

ALLEMAAL namaakmensen, Captain!

ZATL! ZORG
DAT ONZE GE-
DACHTEKRACHT
ZE ALLEEN
VERDOOFT!



Onze stra-
len dringen
niet tot
hen door...
Unh-h-h-



W-wat bedoel-
de u met...
NAMAAKMENSEN,
kommandant
Zarz?

Ze zijn niet menselijk meer,
M'Reema! Ons zevende en achtste
tijdzintuig geeft aan dat
kwaadaardige tijdvervormers de
macht hebben gekregen over hun
geesten en lichamen!



Ik ben blij dat je hen niet
hoefde te doden, Zarz! Nu krij-
gen we eindelijk de kans om
ze te ondervragen!

Kommandant
Zarz!
Kijk! Kijk!



Bestaat
deze planeet uit
kristal?

M'Reema! Wat voor soort
wereld is jouw planeet, ei-
genlijk? Hoe kunnen mensen
hier leven? Het lijkt
niet op de AARDE!

Vertel het ze, M'Reema! Vlug, terwijl ik de deuren sluit! Hoe meer ze weten, des te groter is onze kans op overleving!

Ja, Jay!

Venus zou totaal onleefbaar zijn voor mensen, als die kristallen er NIET waren, kommandant!



'De eerste aardse ontdekkingsreizigers waren niet bestand tegen de hitte van 600 graden en de bijna 400 km. dikke, giftige wolkenlaag, die alle zonlicht afsloot van de barre, dode oppervlakte! Ze verloren spoedig iedere interesse in Venus...



'Aardse kolonisten zochten het elders... op Mars en de sterren. Toen, zo'n 50 jaar geleden, begonnen sterrepiraten ruimteschepen te overvalen, om zich dan in 't zonnestelsel schuil te houden...



'Eindelijk had de ruimte-politie hun spoor!'

RP-31 aan Verenigde Ruimte-controle! Piraten vliegen dampkring van Venus binnen... willen waarschijnlijk trachten ons kwijt te raken in de wolken



'De ruimte-politie was totaal verrast, toen ze uit de wolken in een helder licht terecht kwam en de kristalberg zag! Venus was zo afschrikwekkend geweest, dat men haar nooit verkend had!...



'...en de sterrepiraten, die lang geleden een schuilplaats zochten, hadden de oase van de kristalberg ontdekt...

'De sterrepiraten werden snel overmeesterd... en bij nader onderzoek bleek dat er nog acht van die kristal-oases over de planeet verspreid waren...

'Zuurstof, licht, water en lagere temperaturen zijn bijprodukten van de kristalgroei! Juist wat nodig is om Venus voor menselijke kolonisten bewoonbaar te maken...



'Er zijn vreselijke wildernissen aan de grenzen van de kristalgebieden... waar het kristallicht wijkt voor de duisternis van de dodelijke gifwolken...



'De kristallen reproduceren zich en groeien door warmte en chemische stoffen aan de atmosfeer te onttrekken...



Mijn ouders behoorden tot de vroegste kolonisten... Die hebben allemaal schatten verdiend aan dat kristal... voor sieraden en elektronica! Ik-ik kan gewoon niet geloven dat ook maar EEN van hen de aarde zou willen verwoesten!

Maar deze wapens... en wat er op aarde is gebeurd, laten geen ruimte voor twijfel, M'Reema! En WJ... jij, Kommandant Zarz met zijn bemanning en ik... MOETEN hen STOPPEN!



WORDT VERVOLGD!

EEUWIGE VRIENDSCHAP

Over de telefoon bleef Murrel, de conservator van het museum, aandringen.

Aan de andere kant van de draad slaakte James Petrie een zucht. 'Je haalt me van een goed souper weg, weet je,' zei hij. 'En uiteindelijk, Murrel...'

'Jij bent de deskundige voor Babylonische inscripties, Petrie,' onderbrak Murrel's stem hem. 'En met dit tafeltje weet ik absoluut geen raad. Bovendien...' Er kwam een gespannen, trillende noot in zijn stem, en hij hield even stil. Petrie werd ogenblikkelijk oplettend. Hij kende die noot in Murrel's stem.

'Ga door,' drong Petrie aan.

'Bovendien ben ik door een aantal rare, bijna groteske gebeurtenissen hier in het museum - wel, Petrie, aan een oude vriend kan ik het wel zeggen - aan mijn verstand gaan twijfelen.' Er was een hapering in Murrel's stem, plotseling.

'Ik kom eraan,' zei Petrie beslist en legde de hoorn op de haak. Hij kende Murrel en diens koele wetenschappelijke instelling. In archeologische kringen stond Murrel bekend als een geboren scepticus. Hij geloofde in feiten, in materiele dingen. Als er iets was gebeurd dat een geest als van Murrel kon schokken...

Vlug hees Petrie zich in zijn overjas, vertelde zijn butler dat hij laat thuis zou komen en haastte zich naar zijn auto.

Het museum was aan de andere kant van het grote park. Het op zo'n regenachtige avond ongewoon drukke verkeer maakte dat hij slecht opschoot. Tegen de tijd dat hij nog maar tien blokken van het museum af was, had hij het ook te kwaad met zijn zenuwen! Hij riskeerde een bon, haalde twee andere auto's in en spurtte de laan in, die langs het museum liep. Hij stuurde zijn sportwagen de lege, stille inrit op, die naar de dienstingang van het museum leidde en parkeerde er vlak voor.

Toen hij uit de auto sprong, zag hij tot zijn voldoening dat Murrel zo attent was geweest bij een van de zijdeuren een lamp te laten branden. Als lid van de raad van toezicht van het museum had Petrie een sleutel.

Vlug stapte hij naar binnen...

Murrel's kantoor was op de tweede etage. Petrie liep de brede marmeren trap op, want hij realiseerde zich dat de liften 's avonds niet werkten. Toen hij op de eerste verdieping was, bleef hij even staan. Ergens beneden in de gang scheen een zwak licht. Toen kruiste een vage figuur in de verte zijn gezichtsveld en verdween langzaam in een van de nevenzalen.

Vlug holde hij de trap op die naar de tweede verdieping leidde. Aan weerszijden van de gang lagen museumobjecten, die bij Murrel's afdeling behoorden. Hij keek er nauwelijks naar. Een moment later klopte hij op Murrel's deur.

Murrel ontving hem hartelijk, maar Petrie merkte dat de conservator zich niet op zijn gemak voelde.

'Dat tafeltje waar je het over had,' viel Petrie met de deur in huis, terwijl hij 'n sigaar aksepteerde. 'Waar is dat?'

Murrel overhandigde hem een klein klei-tafeltje. 'Babylonisch uiteraard, wat het alfabet betreft, maar in een dialect dat ik niet kan ontcijferen,' zei Murrel. 'Het lag bij de drie Babylonsche sarkofagen die vorig jaar zijn opgegraven. Twee ervan zijn al opgesteld. Ze bevatten de mummie van een hogepriester, Urnapal genaamd, en die van de oude koning Nebukadnezar. De derde is de mummie van een soldaat, Reshad, die tot de hofhouding van Nebukadnezar behoorde. Zijn kist staat nog in de opslagplaats. Ik ben er niet zeker van, maar ik zou die kisten en tafels omstreeks 527 v.C. dateren...'

'Om precies te zijn 570,' zei Petrie, druk bezig met potlood en papier, terwijl hij het tafeltje met een klein vergrootglas bestudeerde. 'Het dialect waarin dit is geschreven, is Sumerisch, een van de moeilijkste Babylonische talen.' De punt van zijn potlood vloog over het papier. 'De inscriptie is niet bijzonder ingewikkeld. Schijnt iets te maken te hebben met een samenzwering van Reshad en Urnapal tegen Nebukadnezar.' Hij hield op en schoof het papier over het bureau naar Murrel.

Toen veranderde zijn gelaatsuitdrukking. 'Maar dat was niet DE dringende reden, waarom je me vroeg hier te komen...'

Murrel wierp hem een steelse blik toe. 'Ik weet niet hoe ik moet beginnen, Petrie,' zei hij nerveus. 'Je zult denken dat ik gek ben, maar in de Babylonische zaal zijn voorwerpen op een mysterieuze manier door elkaar gehaald.' Hij sprak nu zachter, maar toch met een harde ondertoon. 'Er is niets gestolen en als er inbrekers waren geweest, zou het alarmsysteem ze wel verraden hebben.' Hij streek door zijn haar met bevende hand. 'Misschien zijn het alleen zenuwen. We hebben de kist met de mummie van Reshad nog niet naar boven gebracht voor de tentoonstelling. Alleen de mummie van Urnapal is daar, samen met die van Nebukadnezar.' Abrupt sprong Murrel op. 'Petrie...hoor je dat?' schreeuwde hij.

'Wat?' vroeg Petrie. 'Ik hoor voetstappen. Waarschijnlijk van de nachtwaker. Ik zag er een toen ik naar boven kwam.'

Murrel staarde hem aan met een gezicht dat bleek was van afgrijzen. 'Onze nachtwaker ligt al wekenlang in het ziekenhuis en wij hebben geen vervanger voor hem kunnen vinden, Petrie!' Plotseling keek hij naar de deur. 'Grote God,' gilte hij. 'Wat is dat?' Van beneden, ergens vanuit het enorme gebouw vandaan, steeg een vreemd bonzend geluid op, als het geklapper van de vleugels van grote metalen vogels. Het kwam in steeds sterker crescendo op hen afrollen.

'Kom mee,' riep Petrie, terwijl hij naar de deur toe stormde. Murrel trok een la van z'n bureau open, haalde er een revolver uit en holde hem achterna. Halverwege de trap naar de eerste verdieping bleven ze staan. Het lawaai zwol aan, was nu overal om hen heen en klonk als donderslagen in hun oren.

'Doe het licht aan,' zei Murrel weifelend. Zij liepen verder naar beneden. Petrie sprong op een lichtknop af. Het lawaai hield op. Er was een klik. Onmiddellijk baadde de grote hal in het licht. Petrie draaide nog een paar knoppen om. Alles was nu fel verlicht.

'Oh, mijn God!' Murrel's verschrikte uitroep deed Petrie zich met een ruk omdraaien.

'Wat is er aan de hand?' vroeg hij. 'Alles is toch in orde.'

Murrel wees met een bevende vinger naar twee sarkofagen.

'Zie je dat, Petrie?' schreeuwde hij uit. 'De sarkofaag van Urnapal!'

'Wat zou dat?' begon Petrie. Toen hield hij in en zijn ogen puilden bijna uit hun kassen. 'Maar daarnaast staat de sarkofaag van Reshad... En die hadden we nog niet uit de opslagplaats gehaald!' snierpte Murrel.

Petrie wierp een snelle blik op de sarkofaag. Toen gleed er een misselijk makend begripen over zijn gezicht. Hij sleurde Murrel weer mee naar boven, terug naar het kantoor van de conservator. Binnen liep hij naar het papier, waarop hij de vertaling had geschreven, las het vlug door en gaf het toen aan Murrel.

'IK, NEBUKADNEZAR, KONING DER KONINGEN,' las Murrel hardop, met aarzelende stem, 'VEROORDEEL URNAPAL EN RESHAD, WIER VRIENDSCHAP TOT EEN SAMENZWERING TEGEN MIJ LEIDDE, TER DOOD. VERENIGD TIJDENS HUN LEVEN ZULLEN ZIJ IN HET LAND DER DODEN VOOR ALTIJD GESCHEIDEN ZIJN.' Murrel stopte en keek Petrie aan. 'Ik-ik begrijp niet...'

Petrie's glimlach was een grijns. 'Urnapal en Reshad waren boezemvrienden, die samenspannen tegen hun koning, Nebukadnezar. De koning was zo verstandig om hen apart te begraven en hun sarkofagen in aparte verzegelde rotsgewelven te zetten, waar ze nooit meer gezamenlijk iets tegen hem konden ondernemen. Hij wist dat vriendschap, evenals liefde, vaak over de dood heen kan reiken!'

Murrel's gezicht werd asgrauw. 'Maar in godsnaam, Petrie, beseft je wel wat je zegt? Je impliceert dat de figuur, die jij vanavond zag, de bezoeker die de voorwerpen in de Babylonische hal door elkaar heeft gehaald, niemand minder was dan...' Murrel zweeg en zijn handen trilden.

'Het was Reshad, die zijn vriend Urnapal zocht,' zei Petrie ijskoud. 'Je hebt toch gezien dat de zegels op zijn sarkofaag verbroken waren, Murrel. Ik weet dat geen enkel levend mens een stenen sarkofaag twee trappen op zou kunnen dragen, maar een bezielde mummie...' Een gekraak, als van een steen die plotseling knapt onder grote druk, drong tot hen door. Opnieuw renden zij naar beneden. Nebukadnezar, die aan de ene kant van Urnapal's sarkofaag had gestaan, lag in stukken uit elkaar. Star wees Petrie naar de sarkofagen, waar de stukken omheen lagen, de doodskisten van Urnapal en Reshad. Murrel snakte naar adem. De kisten stonden daar stil en dood... en VERZEGELD!

MACHTIGE JUNGLE-AVONTUREN
van de wereldberoemde
Tarzan-schrijver
Edgar Rice Burroughs

KORAK

**zoon
van
Tarzan**



70 CENT
BELGIE 12 FRANK
in kleuren

verschijnt maandelijks
vraag ernaar bij uw lektuurverkoper



TARZAN

**PUUR AVONTUUR
IN DE JUNGLE...**

VERSCHIJNT ELKE MAAND

**70
cent**